

Verzameld

Ensemble The same stream zingt het lied The fruit of silence, gecomponeerd door PÄ teris Vasks.

De vrucht van stilte is gebed.
De vrucht van gebed is geloof.
De vrucht van geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 29.

In deze passage, beschrijft Marcus een typische 24 uur uit het leven van Jezus. Hij geneest mensen, confronteert het kwaad, neemt tijd om te bidden, en reist prekend rond. Wat heeft je hierin getroffen?

Er wordt ons verteld dat de hele stad bij de deur verzameld was. Wat denk jij wat de mensen naar Jezus trok? Wat is het wat jou naar Hem toe trekt?

Kies Æ©Æ©n gebeurtenis, terwijl je weer luistert naar de vele dingen die Jezus op deze bijzondere dag deed, en blijf hier bij.

Zelfs in de drukste dagen, vindt Jezus nog tijd om te bidden. Sta je er wel eens bij stil dat Jezus nog voortdurend bidt â in jou en voor jou? Zou Hij je iets willen duidelijk maken over hoe jij je dagen doorbrengt?