

(on)Geschikt

VOCES8 zingt het lied Find our way. 'In liefde vinden we ons pad door de duisternis. Uw liefde leidt de weg.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 5, vanaf vers 25.

De vrouw had twaalf jaar lang veel ellende doorgemaakt. "Ze had haar hele vermogen uitgegeven" op zoek naar genezing. Ze had alles uitgeprobeerd maar niets had geholpen. Integendeel, ze was erop achteruitgegaan. Probeer je gedurende enkele ogenblikken haar lijden en wanhoop in te beelden.

Ze was niet enkel lichamelijk ziek maar volgens de wet was ze ook ongeschikt om God te eren en mocht ze het gezelschap van anderen niet opzoeken. Beeld je even in wat het betekent om bovenop je ziekte, verstoten te worden en geïsoleerd te leven .

Nadat ze dit jaren heeft doorstaan en vergeefs diverse oplossingen heeft uitgeprobeerd, keert ze zich tot Jezus, haar laatste toevlucht. Terwijl je opnieuw naar de lezing luistert, beeld je dan in dat je aanwezig was bij deze scène. Focus vooral op Jezus' reactie.

Wanneer de vrouw op haar knieën voor Jezus valt en Hem de hele waarheid vertelt, ervaart ze in zijn antwoord begrip, aanvaarding en genezing. Spreek nu met Jezus. Welk begrip, welke aanvaarding of genezing wil je van Hem horen? Welke 'hele waarheid' wil jij Hem vertellen?