

Oordelen

Photonen vocaal ensemble zingt *Nachtlied*, gecomponeerd door Max Reger. 'De nacht komt eraan, rust wordt ons opgelegd, om zo onder zijn zegen, de vrede te onderhouden. Laten we in slaap vallen, met goede gedachten, om gelukkig wakker te worden, zonder te wankelen van U.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 6, vanaf vers 1.

Jezus keert terug naar zijn thuisstad. Hij komt als leraar. Toch wordt zijn onderricht niet in dank afgenomen. Zijn boodschap wordt niet bewonderd, maar misprezen. Kan jij je herinneren dat je het gevoel had miskend of afgewezen te worden? Hoe voelde dat?

En draai de rollen nu eens om. Denk aan die mensen uit je omgeving, die je goed kent. Heb jij soms ook snel je misprijzend oordeel klaar: "Ach, het is maar zus en zo, hij bedoelt gewoon dit." Hoe belangrijk moet een boodschap zijn vooraleer jij ze ernstig neemt?

Luister nu opnieuw naar de lezing. Stel je de scène voor. Kijk naar de gelaatsuitdrukking van de mensen uit Jezus' thuisstad. Luister naar wat ze over Hem zeggen. Zou zo'n verbazingwekkend man uit zo'n doodgewoon stadje kunnen komen?

Ik vraag God om alles wat ik naar mijn gevoel nodig heb om te groeien in menselijkheid. Misschien méér geloof. Misschien het vermogen om Gods kracht en liefde te ontdekken in al wat Hij geschapen heeft. Ik spreek tot God en luister naar wat Hij aan mij te zeggen heeft.