

Wat is het juiste?

Je luistert naar i Philadelphia menéto, gecomponeerd door Jeroen Spitteler.

'Houdt de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommige zonder het te weten engelen ontvangen.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 6, vanaf vers 17.

In de lezing van vandaag zien we Herodes schipperen. Hij laveert tussen zijn achting voor de leer van de profeet en zijn verlangen om zijn vrouw en zijn gasten ter wille te zijn. In de keuze die hij maakt gaat hij in tegen iets waarvan hij weet dat het juist is. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Was jij ooit in een vergelijkbare situatie?

Heb jij keuzes te maken vandaag of in de nabije toekomst? Heb je daarbij nood aan Gods sterkte en leiding?

Als je nu opnieuw luistert naar het eerste deel van de lezing, let dan eens op het getouwtrek, de gevoelens die Herodes ervaart, en de gevoelens waar hij aandacht aan besteedt.

Kan je de Heer vragen om de leiding van de Heilige Geest vandaag. Heel bijzonder in de beslissingen die je te nemen hebt of in de woorden die je zal spreken?