

Overhaast

The London Fox Taize choir zingt het lied Our soul waits for the Lord. 'Wij wachten vol verlangen op de Heer, Hij is onze hulp en ons schild.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 5, vanaf vers 1.

Simon Petrus was altijd degene die sprak voordat hij had nagedacht. Wat zijn de ogenblikken in mijn leven waarvan ik nu weet dat ik toen te snel hebt gereageerd en daarna met spijt achterbleef?

Kan ik opener zijn voor God en meer proberen te denken aan de mogelijkheden in mijn leven dan aan de problemen zoals Petrus hier doet?

Wat vraag ik van God op dit moment in mijn leven? Wat denk ik dat God van mij vraagt?

Luister opnieuw naar het verhaal en let op het moment dat Petrus zich realiseert dat hij helemaal verkeerd was. Neem zeker ook tijd om stil te staan bij Jezus' reactie.

Een hele rijkdom aan belofte en mogelijkheden staat Petrus en jou te wachten. Spreek daarover met Jezus en over de manier waarop Hij Petrus ertoe bracht om zoveel nieuwe mogelijkheden te zien. Kan ik me ook openen voor Jezus' uitnodiging aan mij om niet bang te zijn?