

Omvormen

Je luistert naar Healing light van componist Karl Jenkins.

'Diepe vrede van de stille aarde voor jou,
De vrede van Christus, licht van de wereld,
voor jou'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 6, vanaf vers 53.

Interessant In deze evangeliepassage is het eerste dat mensen doen gewoon Jezus erkennen - nog voor ze smeken of genezen worden. Erkennen dat Jezus tegenwoordig is. Erkennen wie Hij is. Dit is de eerste noodzakelijke stap vooraleer iets anders kan gebeuren. Waar erken ik Jezus? Waar is Hij aanwezig en werkzaam in mijn leven?

De mensen smeken Hem. Ze smeken Hem of ze tenminste "de zoom van zijn kleeft mochten aanraken." Deel ik hun geloof in deze man, in Jezus? Geloof ik ook dat Hij hun en mijn leven zou kunnen genezen en omvormen?

Als je nu opnieuw de passage hoort, verbeeld je dan het tafereel. De boot, aangelegd aan de oever van het meer Jezus die met zijn leerlingen naar voren komt de menigte de zieken die aangebracht worden op matjes Hoe is het om daar te zijn?

Welk lijden, welke kwaal of pijn in mijn leven zou ik willen laten helen door Jezus? Vertrouw ik op zijn helende kracht? Kan ik nu tot Hem spreken?