

## **Worstelen**

Je luistert naar het Taize-lied Adoramus Te Domine. 'Wij aanbidden U heer.'

De lezing van vandaag is genomen uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, vanaf vers 15.

'Kies voor het leven' elke dag legt God ons deze uitnodiging voor. Hoe zou je vandaag voor het leven kunnen kiezen? Hoe zal het voor jou zijn om Gods wegen te bewandelen?

Soms leiden de keuzes die we maken ons weg van het pad van het ware leven. Worstel je met bepaalde keuzes in je leven? Kan je ze aan God voorleggen?

Wanneer je opnieuw naar de lezing luistert, en je bewust wordt van Gods verlangen voor zijn volk, dat het echt zou kunnen bloeien, wat stel je je dan voor dat God voor jou verlangt?

Jezus is degene die ons toont hoe we dagelijks Gods wegen kunnen bewandelen. Deel nu met Hem je verlangens en zorgen van.