

Inspanningen

Je luistert naar Thou who clotheest thyself, gecomponeerd door Alexander Grechaninov.

'O Gij die Uzelf volledig bekleedt
met licht als met een mooi gewaad,
Gij verdraagt ??de onrechtvaardige blik,
ongekleed voor de rechterstoel.
Geef ons uw licht om te kijken zoals U.'

De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 58, vanaf vers 5.

De lezing van vandaag komt hard binnen. God heeft geen tijd voor lege gebaren en doen alsof. Zelfs vasten heeft geen zin, tenzij het wordt ondersteund door daden, door concrete inspanningen om recht te zetten wat er fout loopt in de wereld. Is er een iets in mij dat probeert om het beeld van een 'goede christen' hoog te houden, maar dat tegelijk nalaat ook daadwerkelijk iets te doen om anderen te helpen en mijn handen vuil te maken?

Gevangenen bevrijden, de hongerigen voeden, de armen onderdak bieden en kleden ? Ken ik iemand die een gevangene is? ? ofwel in de gevangenis, ofwel gevangen gehouden door omstandigheden? Ken ik mensen die lijden aan ziekte of zwakheid, honger of armoede?

Probeer wanneer je opnieuw luistert naar de passage uit de Schrift, in je gedachten op te roepen wie hongerigen, dakloos, gevangen zijn.

Praat met de Heer over de mensen die je kent en die op welke manier ook lijden. Vraag Hem je te tonen wat jij voor hen kan doen.