

Geholpen worden

Cappella Amsterdam zingt het lied If I am silent, gecomponeerd door David Lang. Woorden uit het boek Esther. 'Wie weet ben je wel koningin geworden met het oog op een tijd als deze.'

De lezing van vandaag is uit het boek Esther, hoofdstuk 4, vanaf vers 17.

Esther is verstrikt geraakt in de smerige, gewelddadige wereld van de machtspolitiek. Zij wil voorkomen dat haar volk, de Joden, door de hand van een vreemde macht wordt uitgemoord. Zich bewust van haar eigen beperkingen en haar angst, doet ze drie belangrijke dingen: Ze laat God weten wat er in haar omgaat en om haar heen gebeurt. Vervolgens herinnert ze zichzelf eraan wie God werkelijk is. Tenslotte vraagt ze om Gods hulp. En jij? Hoe ziet jouw leven er op dit moment uit?

Wie is jouw God? Hoe wil je door deze God geholpen worden?

Luister nog eens en let op de vorm van Esthers gebed en waar speciaal je aandacht naar toe gaat tijdens het luisteren.

Gesteund door haar eigen gebed en de gebeden van haar volk zal Esther zich in de strijd mengen en doen wat zij kan om te helpen. Waarvoor zou jij bidden? En wat vind jij nodig om te doen? Neem aan het eind van deze gebedstijd even een moment om hierover te praten met de Heer.