

Toestand

Toonkunstkoor Amsterdam zingt O man greatly beloved, woorden uit het boek Haggai. 'Werk door, Ik ben bij jullie' spreekt de Heer. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd.'

De lezing van vandaag is uit het boek Ezechiël, hoofdstuk 18, vanaf vers 21.

Wanneer we kijken naar de huidige toestand van de wereld dan zien we grote ongelijkheid tussen mensen, schaamteloos egoïsme op persoonlijk en nationaal niveau, roofbouw op de hulpbronnen van de aarde. Al deze zonden schaden zowel degenen tegen wie gezondigd wordt als de daders. Hoe zou God zijn volk - de mensheid - vandaag de dag toespreken?

Wij hoeven niet in een wraakzuchtige God te geloven. Wanneer een persoon of een groep zondigt, zijn er altijd negatieve gevolgen. En deugdzaamheid brengt, uiteindelijk toch, zijn eigen beloningen met zich mee. Waar in je leven heb jij dit ervaren?

Luister nog eens naar de poging van Ezechiël om de mensen van zijn tijd iets van Gods realiteitszin bij te brengen. Welke boodschap hoor je hierin voor jou, nu het opnieuw wordt gelezen?

Er is altijd hoop op een betere wereld. Wat wil God volgens jou dat jij oppakt of voortzet als bijdrage aan een rechtvaardiger wereld? Spreek hierover met God in de slotmomenten van deze gebedstijd.