

## **Instinctief**

Je luistert naar Filiae Jerusalem. 'Meisjes van Jeruzalem, huil niet meer'.

Diep in ons hart verraden woont licht van eeuwigheid,  
en al wat wij aanbaden blijkt schaduw, verleden tijd.  
Wat zou ik dan verlangen dan, koste wat het kost,  
niet meer te zijn gevangen: Kind van dat Licht, verlost.  
Hein Stufkens

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, vanaf vers 1.

Stel je de situatie 'ns voor, Jezus te midden van zijn vrienden - Martha, Maria en Lazarus. Er is 'n grote liefde tussen hen.  
Kijk naar het gebaar dat Maria maakt. Hoe voert ze het uit? We weten dat ze fijngevoelig is en teder en misschien voelt ze instinctief aan wat dit voor Jezus betekent.

Gebaren zeggen vaak meer dan woorden. Misschien wil jij nu wat tijd besteden om eraan te denken hoe belangrijk de gebaren van liefde zijn die je hebt ontvangen, die je gegeven hebt of die jijzelf nodig hebt. Wat is de invloed van Judas' woorden? Uit welke bron komen ze?  
Als je opnieuw naar de lezing luistert, kan je de patronen van verzet van Judas en de hogepriesters overwegen. Wat valt eruit te leren?

Als je klaar bent, besluit dit gebed met Maria. Schenk haar een gebaar van liefde en eerbied.