

## **Toegeven**

Je luistert naar *Dies, nox et omnia* van componist Carl Orff.

'Jouw mooie gezicht, laat me huilen duizend keer, je hart is van ijs. Als een remedie, wordt me nieuw leven ingeblazen door een kus.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, vanaf vers 21.â€

Stel je de plaats, de gezichten, de intense vrede en vreugde van dit moment voor. Jezus komt samen met zijn leerlingen. Ze houden van Hem en hun verwachtingen zijn hoog gespannen.â€ Luister naar wat Jezus zegt. Hoe de sfeer verandert na zijn profetie van het verraad.

Denk na over de figuur van Judas. Het duistere mysterie van het verraad waar hij op de een of andere manier gevoelig voor is. Wie dient hij echt? Wat leert hij ons?â€

En Petrus? In volledig contrast met Judas. Hij is zo loyaal en zo zeker van zichzelf. Maar ook hij zal Jezus verloochenen, toegeven aan zijn zwakheid en angst. Als we opnieuw naar de passage luisteren, horen we dat Jezus niet afwijst maar vol liefde en begrip is.â€

Om dit gebed te beïndigen, spreek met Jezus vanuit je hart. Wat wil je Hem zeggen?