

## **Wat verborgen is**

Je luistert naar *Unus ex discipulis meis*, 'een van mijn leerlingen', gecomponeerd door Tomás Luis de Victoria.

Heer, U heeft mij het leven gegeven, U schenkt mij vrijheid.  
Het is door uw liefde dat ik besta.  
Dat ik het geschenk van het leven nooit voor lief zal nemen,  
dat ik altijd het recht op leven van anderen zal respecteren.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 26, vanaf vers 14.

Opnieuw nodigt de Kerk ons uit om het mysterie van het verraad te overwegen. Judas is een handlanger van de hogepriesters, zo kun je in de evangelietekst lezen. De evangelist wil dat wij begrijpen dat het verraad niet van één man komt, maar van de leiders van Israël, die beweren trouw aan God te zijn. Neem de tijd om hierover na te denken.

Stel je al die activiteiten en opgebouwde verwachtingen voor in de voorbereiding op het Paasfeest. Neem de tijd om te overwegen hoe Matteüs ons twee werelden toont. Die van de overheid - de Romeinse- en de Joodse, vervuld van alle strategieën van de macht. Daartegenover staat de wereld van Jezus. Neem de tijd om die te beschouwen en treed binnen erin binnen. Zie de mensen om Jezus heen, en hoe Hij zich over hen ontfermt. Proef de sfeer die er aanwezig is.

Als je opnieuw naar de lezing luistert, merk dan dat Judas probeert te verbergen wat hij van plan is. Bij verraad hoort vaak misleiding. Dit is de manier waarop zonde en kwaad in hun werk gaan. Maar Jezus is niet misleid.

Om dit gebed te beëindigen kun je misschien God vragen dat Hij je aan zijn kant plaatst - in zijn wereld. Of je kunt gewoon afsluiten met je eigen gebed.