

Betrokken

Je luistert naar I See thy bridal chamber, gecomponeerd door Alexander Grechaninov. 'Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, vanaf vers 3.

Vandaag gaan we de drie meest heilige dagen binnen: het heilige Triduüm. We naderen Jezus biddend zo dicht en betrokken mogelijk. Stel je het tafereel voor. Kijk er aandachtig naar en besteed enige tijd aan de handelingen van Jezus. Ervaar zijn grootmoedigheid, zijn vrijheid en zijn nederigheid. Hij vraagt niets van je terug.

Sta ik Hem toe dat Hij mijn voeten wast? Mag Hij van mij houden. Welk deel van mij heeft zijn Liefde vooral nodig?

Neem je tijd als je voor de tweede keer naar de lezing luistert - haast je niet. Laat het een gebed zijn dat de hele dag bij je kan blijven.

Als je er klaar voor bent, vraag Jezus om jou te tonen van wie jij de voeten mag wassen en hoe.