

## **Uit liefde**

Ensemble Oktoich zingt Dnjes visit na dreve.

'Heden hangt aan het kruis, Hij die de aarde uit de wateren heeft doen verrijzen. Wij vereren uw lijden, o Christus. Toon ons ook uw roemvolle Verrijzenis.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 19, vanaf vers 16, en we gaan het beluisteren in drie delen. Terwijl we het verhaal horen van het lijden van Christus, kun je God vragen om je een diep medelijden te geven met het lijden van Jezus. Als je luistert naar het eerste deel, voel dan het gewicht van het kruis. Vraag om met Hem mee te mogen lopen.

Volg Jezus terwijl Hij naar Golgotha loopt. Wat denk je en wat voel je terwijl je de Kruisweg loopt?

Het opschrift INRI - "Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden" - wat zegt het jou over de God die komt om ons te redden?

Luister nu naar het tweede deel. Voel de betekenis van Jezus' nood, alles is Hem afgenomen, zelfs zijn kleren

Wat gaat er in je om als je in deze omstandigheden bij Hem probeert te blijven?

Hij zal uit liefde zelfs zijn leven voor je geven. Wat wil je tegen Hem zeggen nu Hij zijn dood tegemoet gaat?

Luister naar het derde deel. Merk op wat Jezus over anderen denkt, zelfs nu Hij stervende is.

Kijk naar Jezus' gelaat als Hij sterft aan het kruis. Wat wil je tegen God, of Maria de moeder van Jezus zeggen, terwijl je dit ziet?

Wat doet het met je te beseffen dat Jezus stierf voor de wereld, voor ons, voor jou?

Het lijden gaat door in de wereld van nu. Dit is misschien een goed moment om God te vragen om mee te kunnen leven met alle lijdenden.