

De steen is weggerold

The Tudor consort zingt Victimae paschali laudes.

'Laten de christenen aan het Paaslam huldezangen wijden. Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.'

De lezing van dit weekeinde is genomen uit Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 1.

Verplaats jezelf in Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jakobus. Wat dragen zij mee in hun hart wanneer ze bij het graf aankomen?

Voel hoe het is bij het graf aan te komen in de vroege ochtendschemering. Hoe reageren zij wanneer ze merken dat de steen is weggerold? Voel hun schrik en verbazing wanneer ze de twee mannen zien in stralende gewaden.

Hoor wat deze mannen zeggen: 'Waarom zoekt u de Levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.' Blijf even bij deze woorden staan. Waar is de levende Heer in jouw leven te vinden? Wat verlangt Hij van jou op deze morgen van zijn opstanding? Wat zou je met Hem willen delen en wat zou Hij met jou willen delen?

Het getuigenis van de vrouwen werd niet geloofd. Alleen Petrus heeft er oor voor en rent naar het graf. Misschien vraag je je af hoe jouw getuigenis overkomt op anderen. Wat zou de Heer van jou verlangen in dit opzicht? Wat betekent het voor jou zijn getuige te zijn in de wereld?

'Hij is opgestaan'. Spreek met de verrezen Heer zoals vrienden dat doen. Laat Hem weten wat er vandaag omgaat in je hart en in je geest.