

## **Alledaags**

Briddes Roune speelt het lied Nou goth sonne under wod.

Maria, met haar waarlijk gelaat  
Ziet toe op het Kruis' eerste daad  
De zon zakt weg achter het hout  
Voortaan schijnt ze over 't hele woud.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vanaf vers 8.

Dit is de eerste keer dat Jezus werkelijk gezien werd, na de Verrijzenis. Al wat we hoorden in de lezingen op Paaszondag was een leeg graf en wat achtergelaten kleding. Maar hier zien we Hem, verrezen uit de dood. Kan jij je voorstellen hoe het was om dat mee te maken?

Gezien de ernst van de situatie, lijken de eerste woorden van Jezus aan de vrouwen erg ontnuchterend: "Gegroet", zegt Hij - of "Heil", in sommige vertalingen. Hoe dan ook, een alledaagse begroeting. Stel je eens voor dat Jezus je zo kalm en gewoontjes zou groeten? Hoe zou dat bij je aankomen?

Jezus zegt de vrouwen niet bang te zijn. Wellicht meent Hij dat ze het nodig hebben. Hoe zou Hij dat merken?

Terwijl deze korte passage opnieuw voorgelezen wordt, tracht je dan te verbeelden welke gevoelens hierbij betrokken zijn. Welke emoties zou je kunnen aflezen van het gelaat van de vrouwen? En van dat van Jezus?

De vrouwen hier grepen Jezus' voeten vast - een gebaar van nederige aanbidding. Hoe zou jij reageren? Zou jij Jezus iets te zeggen hebben? Neem er nu je tijd voor.