

Vertragend

VOCES8 zingt het lied Alone, gecomponeerd door Paul Smith.

'Vertragend, peinzend,
vraag ik me af:
Hoe vind mijn ziel een thuis?
Waar water geen dorst heeft,
brood niet is van steen.
Ik kwam op een gedachte
en twijfel niet meer:
Niemand,
nee niemand,
redt het hier alleen.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 23.

Deze scene volgt op de gebeurtenis waarin 5000 mensen te eten krijgen. Het valt het op hoe de mensen op zoek gaan naar Jezus en zelfs in hun boten stappen om achter Hem aan te gaan. Waarom zoeken ze Hem? Waarom zoek jij Hem?

Jezus houdt de mensen voor dat ze onderscheid moeten maken tussen het voedsel dat vergaat en het voedsel dat eeuwig leven geeft. Wat is in jouw leven voedsel dat vergaat? Wat geeft eeuwig leven?

Als je opnieuw luistert naar dit verhaal, stel je dan voor dat jij in de menigte bent, dat je zoekt naar Jezus, in een van de boten stapt en Hem tenslotte vindt. Hoor je wat Hij je zegt?

"Dit moet u voor God doen – geloven in Hem die Hij gezonden heeft". Wat zou jij Jezus willen zeggen?