

Opstaan

'U woont in mijn hart, mijn Heer, Spoel de vlekken in mijn ziel weg. Ontsteek mijn kou met uw vlam zodat ik eeuwig van U houd.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 35.

Jezus begint hier te spreken over honger en dorst tot mensen die blijkbaar wisten wat echte honger en dorst in hun dagelijkse leven betekenden. Maar zijn er, behalve voedsel en water, nog andere dingen waarnaar we hongeren en dorsten? Welke?

Jezus zegt dat Hij het brood is dat leven geeft en dat wie van dit brood eet nooit meer honger zal hebben. Wat doet dit met je? Geloof je het?

Als je deze passage opnieuw hoort lezen, merk dan op hoeveel Jezus ons hier belooft ook aan jou. Luister vooral naar de belofte waarmee Hij eindigt.

"Ik laat hen allen opstaan op de laatste dag." Spreek nu een paar ogenblikken tot de Heer over wat die belofte voor jou betekent en hoe je daarop zou willen antwoorden.