

Waar leven is

Je luistert naar het Taize-lied Dominus spiritus est. 'De Heer is de Heilige Geest, de Geest die leven geeft.'

De lezing van vandaag is van het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 60.

Jezus' toehoorders zijn in de war, als zij te horen krijgen dat zij het leven niet in zich hebben, als ze zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken. "Dit zijn harde woorden!" Zeggen ze. Maar misschien heb jij af en toe ook zo gereageerd of doe je dat nog altijd als je Jezus hoort spreken. Heb jij Hem wel eens dingen horen zeggen waar je moeite mee hebt, misschien deze week nog? Wat doe je dan?

Jezus zegt: "Het is de Géést die leven geeft." Heb jij deze week kunnen merken dat de Geest jou echt leven gaf? Wanneer en waar?

Tegen het einde van deze bijbeltekst zie je dat sommigen van de leerlingen het verder voor gezien houden en weg lopen, maar Petrus en de Twaalf nog duidelijker dan ooit voor hun geloof uitkomen. Er staat iets over een "beslissend moment", of over "schapen en bokken".

Heeft het bidden met deze tekst jou meer laten twifelen of zekerder gemaakt?

"Wat Ik gezegd heb is geest en leven." Wanneer je dit opnieuw leest, wat voor geest en wat voor leven hoor je daar dan in?

"Nu geloven wij in U en weten wij wie U bent: de Heilige van God." Zeg nu tegen Jezus hoe je tot meer geloof in Hem bent gekomen en Hem beter hebt leren kennen, wie Hij voor jou is en wat Hij voor jou betekent. Spreek met Hem in alle openheid en vrijheid, zoals vrienden met elkaar spreken.