

Naar buiten

Cappella Sacelli zingt het lied *Sitivit anima mea*, gecomponeerd door Antoine de Fevin.

'Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vanaf vers 1.

'Hij roept de zijnen bij hun naam en leidt ze naar buiten'. Neem een moment de tijd om naar Christus te luisteren als Hij jou bij jouw naam roept. Geef Hem de gelegenheid om jouw naam een aantal keer te herhalen. Hoe spreekt Hij jouw naam uit?

Wat doet dat met je als Christus jouw naam uitspreekt?

Wat wil je tegen Hem zeggen, als antwoord?

Luister nogmaals naar het eerste gedeelte van de lezing. Denk daarbij terug hoe Christus jou bij jouw naam heeft geroepen en wat jij hebt geantwoord.

Wat wil je nu tegen Christus zeggen, als antwoord?