

## **Aanmoediging**

Het Stellenbosch university choir zingt het lied I need Thee, oh, I need Thee.

Blijf dichtbij me Heer  
U die mij kent.  
Verleidingen verliezen aan kracht  
als U dichtbij bent.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 21 vanaf vers 15.

Het Evangelie van vandaag vindt plaats aan de oever van het Meer van Tiberias. Een paar apostelen hadden de hele nacht gevist. Maar ze hadden niets gevangen. Leef je eens in wat zij voor nacht hadden.

Toen het ochtend werd, verscheen Jezus. Hij zette hen aan om het nog eens te proberen. Ze doen het en hebben een grote vangst. En nu, tijdens het ontbijt op de oever, spreekt Jezus tot Petrus. Petrus heeft Jezus niet gezien sinds die avond dat hij Hem verloochende. Stel je voor dat je ook daar op die oever van het meer bent. Wat valt je op?

Luister opnieuw naar het Evangelie. Jezus weet dat Petrus Hem nog steeds liefheeft. Hoor hoe Hij Petrus aanmoedigt om dit uit te spreken: "Simon Petrus, heb je Mij lief?" En Petrus antwoordt: "Ja, Heer, U weet dat ik van U houd."

Dezelfde vraag die Jezus aan Petrus stelde, stelt Hij nu aan jou: "Heb je Mij lief? Hoed mijn schapen."

Welke gevoelens komen in je naar boven? Hoe reageer je op zijn vraag en op zijn uitnodiging?