

De juiste levenshouding

Je luistert naar het lied Groot Prokeimenon, in een uitvoering van het koor van de monikken van Chevetogne.

Heer, laat mij geloven in uw aanwezigheid; hier en nu; diep in mij. Laat mij rust vinden in U. Laat mij luisteren naar uw woord. Geef dat ik bidden mag.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 23, vanaf vers 1.

Het ziet ernaar uit dat Jezus niet gelukkig is met de houding van de schriftgeleerden en de farizeeën, meer bepaald over hoe ze zich als religieuze leiders gedragen. Wat is hier precies het probleem?

"Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden." Is dit een oproep om met een dubbele maatstaf te leven? Wat hoor jij in deze uitspraken van Jezus?

Luister nu opnieuw naar deze lezing.- Het zal je opvallen hoe Jezus de klemtoon legt op welke levenshouding Hij van zijn volgelingen verwacht. De vasten is de geschikte tijd om ons die levenshouding eigen te maken.

Jezus roept op tot een houding van nederigheid in onze relaties met elkaar en met God. Als je in je leven een domein ziet waarin je in nederigheid tekortschiet, spreek er dan nu over met Hem. Ga deemoedig voor God staan en vraag Hem om de genade die je nodig hebt om vandaag iets meer nederigheid aan de dag te leggen.