

De Emmaüsgangers

De gemeenschap van Taize zingt Stay with us.

Heer, geef dat ik er altijd naar mag verlangen om tijd door te brengen in uw aanwezigheid. Om uw roepstem te horen.

De lezing komt uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 13.

De leerlingen lopen richting Emmaüs. Ze herkennen Jezus niet, gevangen als ze zijn in hun verdriet. Van welke beslommeringen zou ik graag hebben dat Jezus me zou bevrijden? Want dat is nodig opdat ik Hem kan herkennen.

Hoe zou ik moeten verlost worden van mijn kortzichtigheid, zodat ik de waarheid van de Verrijzenis kan zien? Want die waarheid zal mijn houding tegenover de wereld en de mensen rondom mij inspireren.

Wat is het toch in Jezus' persoon dat mij de moed geeft om moeilijkheden het hoofd te bieden zoals Hij dat deed? Vertrouw ik erop, zoals Hij dat deed, dat Gods genade groter is? Groter dan om het even welke strijd waarmee ik te maken krijg als ik christelijk leef?

In het volgende deel van het Evangelie horen we hoe aan deze verschijning van Jezus een einde komt

Hoe zou ik nu graag Jezus' aanwezigheid bij me voelen in de loop van de dag? Hoe word ik gedreven om de realiteit van de Verrezen Jezus met anderen te delen?