

Elke ouder is ook een kind. Elke opvoeder werd zelf opgevoed. We zijn een schakel in een lange keten. We delen met anderen een familiegeschiedenis en zijn geboren binnen een bepaalde cultuur. Als opvoeder of ouder zijn we dus verre van een onbeschreven blad. We zijn veeleer als de bladeren van een boom met diepe wortels. Die wortels verbinden ons met wie ons vooraf gingen. We hebben ontvangen. We geven door. We doen dat soms weloverwogen, soms onbewust. Alleen wie zijn wortels kent en erkent, kan zelf blijven groeien en kan voor anderen groei mogelijk maken.

In deze tweede podcast beluisteren we enkele verzen uit het boek Spreuken. Dat boek is het bijbels wijsheidsboek bij uitstek. Het wil levenskunst leren en wijsheid delen.

Vandaag horen we dat een wijs mens zijn of haar plaats kent in de keten van generaties. Die plek omarmen, koesteren en van harte durven bewonen, doet leven.

Vooraf vraag ik God me te openen voor zijn levende aanwezigheid.

Mocht ik me toevertrouwen aan Hem die van alle leven bron en bestemming is.

Luister naar je vader, veracht je moeder niet wanneer ze oud is.

Wie we vandaag zijn is de vrucht van velerlei ervaringen: gebeurtenissen, ontmoetingen, het gezin waarin we opgroeiden, leerkrachten, vrienden die onze wegen hebben gekruist Sommige van hen hebben ons meer dan anderen beïnvloed. Om wie zou jij vandaag willen danken?

Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die je gebaard hebben zich verheugen.

Je hebt sinds je kindertijd een hele weg afgelegd. Probeer met mildheid te kijken naar wie jij nu bent, naar wie je geworden bent tot nu toe.

Wat maakt je blij? Wat stemt je dankbaar? Waarin hoop je nog te groeien?

Wat wil je doorgeven van wat je zelf hebt ontvangen?

Laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.

Door wie laat jij je nu onderrichten? Op wiens oordeel vertrouw je?

Neem je wat je als opvoeder of ouder bezighoudt mee in je gebed?

Wie een rechtvaardige verwekt is vol vreugde.

Opvoeden is soms hard werken. Tegelijk is het een groot voorrecht. Kinderen en jongeren mogen vormen kan een bron zijn van grote vreugde.

Wat maakt jou blij in je werk, in je taak als ouder? Waar krijg je energie van?

Tot slot van deze meditatie neem ik de tijd om wat me nu bezighoudt voor God te brengen. Ik kijk naar wat is en vertrouw het Hem toe.