

Het woordenboek omschrijft opvoeden als onderhouden of grootbrengen. Velen van ons zijn er dagelijks mee bezig. In een of andere vorm. Als ouder, groot- of pleegouder of professioneel als leerkracht of leefgroepbegeleider. Voor hen is deze audio-retraite bedoeld. In 7 podcasts worden we uitgenodigd een bijbels licht te laten schijnen over het wonder van het opvoedingswerk. Opvoeden, mogen opvoeden is bijzonder. Het geeft je de kans op een concrete manier de toekomst mee vorm te geven. Concreet mee toekomst mogelijk maken, maar altijd indirect. Wie we opvoeden is vrij. De uitkomst van onze inspanningen is dus open. Dat maakt ons als opvoeder kwetsbaar. Tegelijk nodigt het uit om te groeien in vertrouwen. In opvoeding komen vele bouwstenen van wat authentieke geloofservaring kan zijn samen. Het thema biedt dan ook een uitgelezen kans om (weer) te ervaren dat de bijbel geen dode letter is, maar dat het Woord leeft en leven wil mogelijk maken en tot volheid wil brengen. Alle podcasts hebben eenzelfde opbouw. Het uitgangspunt is een bijbeltekst uit oud- of nieuw testament. Enkele vragen zullen je helpen deze tekst op je leven te leggen en te onderzoeken wat hij in jou in beweging brengt. Misschien zitten de vragen je in de weg. Laat ze dan en vertrouwd op hoe de tekst tot jou spreekt. De podcasts behandelen verschillende aspecten van wat opvoeding kan betekenen, maar de thema's zijn niet scherp afgelijnd. Voel je vooral vrij er op jouw manier mee aan de slag te gaan. Durf luisteren naar wat het beluisterde woord in je oproept: associaties, herinneringen, vragen, emoties het kan zinvol zijn na je gebedstijd iets te noteren. Misschien wordt er terugkijkend een spoor naar meer en dieper leven zichtbaar. Mogen we je dat wensen?