

Een vanzelfsprekendheid

Word je ouder? Als je leeft, is het antwoord op die vraag vanzelfsprekend 'ja'!
Misschien heb je wel, ongeacht je leeftijd, het gevoel dat je eigen dood niet meer ver weg is. Psalm 71 is geschreven door iemand die leeft met de wetenschap dat de dood nadert.

Kun je misschien enkele van zijn woorden tot de jouwe maken?

Als ik terugblik op mijn leven, welk voorbeeld van Gods trouw valt dan op?

Ik koester deze herinnering en dank God, de God van mijn leven