

De daad van het vragen

Welkom in deel 4 van deze retraite voor geliefden, voor iedereen die zich aan een ander verbonden heeft in een liefdesrelatie. Het thema van dit vierde deel is anderen.

Vader, U kent ons, U houdt van ons en U noemt ons bij naam als geliefden.

Heilige Geest, geef ons uw kracht om samen te groeien. Christus Jezus, maak uw huis met ons, zoals wij het onze met U maken.

Ignatius van Loyola nodigt de mensen uit om de genade te vragen die zij verlangen. Het is waardevol om te verwoorden wat we van God verlangen en dit zo eenvoudig mogelijk te houden. We geloven niet dat het is omdat God niet weet wat we nodig hebben totdat we het onder woorden brengen. Het is meer de daad van het vragen die ons verandert en ons meer in staat stelt om te ontvangen wat God wil geven. We zien een voorbeeld hiervan in het evangelie volgens Marcus waar Jezus aan de blinde Bartimeüs vraagt: Wat wilt u dat Ik voor u doe?

Veel geliefden hebben kinderen en hebben meestal familie of anderen waar ze voor zorgen. Met inbegrip van kinderen, noem ieder drie mensen waarvoor je wilt bidden. Noem hen bij hun naam en zeg God wat je voor hen verlangt. Laat je partner hetzelfde doen. Heb je wat meer tijd nodig pauzeer dan de podcast en ga verder als jullie de namen genoemd hebben.

Heer, we brengen deze mensen naar U toe. U weet wat we voor hen verlangen. Wij leggen ze in uw handen. Wij doen dit in uw naam. Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.