

Plaats van ontmoeting

Welkom in deel 6 van deze retraite voor geliefden, voor iedereen die zich aan een ander verbonden heeft in een liefdesrelatie. Het thema van dit zesde deel is Wereld.

Vader, U kent ons, U houdt van ons en U noemt ons bij naam als geliefden.

Heilige Geest, geef ons uw kracht om samen te groeien. Christus Jezus, maak uw huis met ons, zoals wij het onze met U maken.

Als geliefden hebben we bijzondere verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar.

Naast een bijzondere oproep om elkaar, familieleden en vrienden lief te hebben, zijn we ook geroepen om rekening te houden met de behoeften van de wereld: de armen, de mensen in de marge van de kerk en de maatschappij, en de aarde zelf. Hoe reageren jullie op deze bredere noden?... In werkelijkheid hebben jullie misschien geen tijd of energie voor veel van dit alles! De verleiding om te veel te doen of om ons nutteloos schuldig te voelen over wat we niet doen, komt niet van de Goede Geest. Een teken dat God ons ergens toe roept is vaak een vreugde in het leven.

Frederick Buechner definieert roeping als de plaats waar de diepe honger van de wereld je eigen diepe vreugde ontmoet.

Hoe zouden jullie, geliefden, met diepe vreugde kunnen reageren als je buiten je eigen wereldje geconfronteerd wordt met honger of nood? Misschien wil je hier op pauze drukken en samen delen wat er voor jullie gebeurt

Heer, waar we reageren op bredere behoeften, help ons om door te gaan. Waar U ons oproept tot een ruimhartige dienst, wijs ons de weg. Als we te veel proberen te doen, maak ons dat dan duidelijk. Spreek tot ons op een manier die we kunnen begrijpen en bevestigen met uw geschenk van vrede en zelfs vreugde. We vragen dit in uw naam. Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.